

το διάλειμμα #3

ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί.



Δεκελείας 116
strouga.espivblogs.net



ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙ' ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!
Τα σχέδια της κυβέρνησης για την Παιδεία δεν εκπλήσσουν κανένα. Κανένα που να έχει ασχοληθεί στοιχειωδώς, αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια με τα εκπαιδευτικά. Σίγουρα, θα έχετε διαβάσει, οι περισσότεροι τουλάχιστον, τι είναι το «Νέο Λύκειο». Το νέο λύκειο μόνο «νέο» δεν είναι. Πρόκειται για ένα συνονθύλευμα μεταρρυθμίσεων που έχουν γίνει ανά καιρούς στην εκπαίδευση. Έχει στοιχεία από το εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής των πατεράδων μας, μέχρι το νόμο Αρσένη (1998-1999) που σίγουρα θυμούνται οι παλιότεροι και το νόμο Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου. Ας δούμε συνοπτικά ποια είναι η νέα πραγματικότητα που επιφυλάσσει το νομοσχέδιο για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

**ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΧΙ ΜΙΑ,
ΟΥΤΕ ΔΥΟ...
ΑΛΛΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΕΣ!**

Οι μαθητές δίνουν εξετάσεις σε κάθε τάξη του Λυκείου, που μάλιστα μετράνε για την εισαγωγή τους και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα κι αν τα καταφέρουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο μαθημάτων και εξετάσεων των τριών τάξεων του λυκείου, έρχονται οι Πανελλαδικές για να κάνουν την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ακόμα πιο δύσκολη.



Εντυπωσιακό είναι ότι τα μαθήματα που θα δίνουν συνολικά, απ' την αρχή του Λυκείου, μέχρι να περάσουν στην τριτοβάθμια, είναι 46!

Τα πράγματα είναι δύσκολα ακόμα και για τους μαθητές που θέλουν απλά να τελειώσουν το Λύκειο, καθώς οι προϋποθέσεις, προαγωγής και απόλυσης δυσκολεύουν (υπάρχει μέχρι και μέγιστο ηλικιακό όριο αποφοίτησης!).



ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ!

Η διάλυση της εκπαίδευσης είχε αρχίσει από νωρίτερα με τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. Με τον νόμο που ψηφίστηκε στα μέσα Ιουλίου, καταργήθηκαν 46 από τις 112 ειδικότητες των ΕΠΑΛ, οι οποίες τυχάνει να έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση. Ταυτόχρονα μπήκαν σε διαθεσιμότητα 2000 καθηγητές ενώ αναμένεται να μεταταγούν άλλοι 500. Το υπουργείο παιδείας φυσικά διαβεβαιώνει ότι οι 15.000 μαθητές που πλήττονται από τις «μεταρρυθμίσεις» θα συνεχίσουν κανονικά την ειδικότητά τους, με ωρομίσθιους καθηγητές. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που δε θα τηρήσει τις

υποσχέσεις του. Μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη, ωρομίσθιοι δεν είχαν διορισθεί και οι μετεξεταστέοι δεν είχαν δώσει ακόμα εξετάσεις.

ΠΑΙΔΕΙΑ



Με τη νέα σχολική χρονιά έχουμε λοιπόν τεχνικά Λύκεια, χωρίς καθηγητές, με κουτσουρεμένο γνωστικό αντικείμενο, με μαθητές που δεν ξέρουν τι ειδικότητα θα παρακολουθήσουν ή σε ποια τάξη θα πάνε! Φυσικά οι κερδισμένοι της υπόθεσης είναι οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών ομίλων εκπαίδευσης. Αποκτούν πλέον το μονοπώλιο στις 46 ειδικότητες που καταργήθηκαν. Οι μαθητές που ήθελαν να παρακολουθήσουν μία απ' αυτές, είναι πλέον αναγκασμένοι να καταφύγουν στη λύση των ΙΕΚ, αν βέβαια το αντέχει η τσέπη της οικογένειάς τους.

Βάζουν νέους ταξικούς φραγμούς
Τα παιδιά των οικογενειών που στις συνθήκες φτωχοποίησης της σύγχρονης μνημονιακής πραγματικότητας δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν φροντιστήριο, μένουν εκτός σχολείου ή οδηγούνται στην επίσης διαλυμένη ΤΕΕ.
Δημιουργούν έτσι μια δευτεροβάθμια εκπαίδευση για λίγους, με κάθε έννοια γενικής παιδείας να απουσιάζει, που μοναδικός της σκοπός είναι η προετοιμασία για την τριτοβάθμια.



Η απεργία έληξε... ο αγώνας όμως όχι!
Μπορεί η απεργία των καθηγητών να έληξε άδοξα μετά από μία βδομάδα απεργίας για αντικειμενικούς (π.χ. οικονομικούς) λόγους, ο αγώνας όμως ενάντια στο «Νέο Λύκειο» δεν πρέπει να τελειώσει. Είναι ώρα οι μαθητές, όχι σαν απλοί συμπαραστάτες αυτή τη φορά και με τους γονείς στο πλευρό τους, αλλά πρωταγωνιστές σε έναν αγώνα δικό τους να κλείσουν τα σχολεία και να παλέψουν κατά της διάλυσης του σχολείου τους.

Να διεκδικήσουν μια Παιδεία -πραγματικά- δημόσια, μια Παιδεία χωρίς ταξικούς φραγμούς, χωρίς συνεχείς αξιολογήσεις και εξετάσεις, μια Παιδεία ποιοτικά αναβαθμισμένη για όλους.



**Εμπρός στο δρόμο που χάραξε ο Δένδιας,
ο Πρετεντέρης και όλοι οι υπόλοιποι
τηλεοπτικοί... "αντιφασίστες"**

Ξαφνικά θυμήθηκαν ότι η Χρυσή Αυγή υπάρχει και μάλιστα δολοφονεί. Οι ίδιοι που τόσο καιρό τους χρηματοδοτούσαν, οι ίδιοι που τους έδιναν βήμα καθημερινά, οι ίδιοι που τους άφηναν να κυνηγάνε και να μαχαιρώνουν μετανάστες, τώρα έρχονται να μας πουν ότι είναι εγκληματίες.

Όλοι εμείς που τόσο καιρό βρισκόμαστε στο δρόμο απέναντι στους νεοναζί, τα γνωρίζαμε αυτά. Και γνωρίζαμε επίσης ότι τόσο καιρό τους είχαν αμολητούς γιατί τους βόλευε. Τώρα όμως που τα πράγματα ξέφυγαν είπαν να τους μαζέψουν λίγο. Ο τρόπος που το έκαναν όμως δείχνει πολλά. Και ανοίγει το δρόμο και για όποιον άλλο στο μέλλον δεν τους κάνει.

Πιθανόν σε λίγο ν' αρχίσουν να κυνηγάνε και τους αντιφασίστες και τους αριστερούς και τους αναρχικούς, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ακριβώς επειδή δεν τους βολεύουν!

Ένα είναι σίγουρο όμως. Ο ναζισμός δεν πέθανε επειδή διώκεται ο Μιχαλολιάκος και καμιά 10αριά ακόμα. Δεν πέθανε ούτε η μήτρα που τον γέννησε. Θα πεθάνει μόνο με συνεχείς, καθημερινούς αγώνες.

Ο φασισμός δεν πεθαίνει με διώξεις. Ο φασισμός πεθαίνει στο δρόμο.

ΝΑ ΤΟΝ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ!



Φανέρωσε μας την μάσκα που κρύβεις...

Η Χρυσή Αυγή αποφάσισε να αφήσει λίγο στην άκρη το «πατριωτικό» της προσωπείο που χρησιμοποιούσε για προσηλυτισμό τόσο καιρό και να δείξει το πραγματικό της πρόσωπο αλλά και τους σκοπούς που εξυπηρετεί. Έπειτα από την αποτρόπαια δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου στην Αμφιάλη το ναζιστικό αυτό μόρφωμα κατέργησε τα προσχήματα κάνοντας ξεκάθαρο πλέον τον ρόλο που διαδραματίζει μέσα στο σύστημα, τον ρόλο του μαντρόσκυλου.



Βέβαια η συγκεκριμένη κίνηση δεν πρέπει να ερμηνευθεί επιφανειακά αλλά σε βάθος. Τα φασιστικά αυτά όντα (ένας ευγενικός χαρακτηρισμός) δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά εργαλεία στα επιδέξια χέρια της συγκυβέρνησης. Μέσα σε ένα τεταμένο κλίμα απεργιών και αγώνα από τους εργαζομένους η Χρυσή Αυγή αποφασίζει να χαλαρώσει την αλυσίδα των ασιπόνδυλών της δείχνοντας έτσι ακόμα πιο ξεκάθαρα με ποιον συντάσσονται ενάντια στο λαό.

Εννοείται βέβαια πως το αστικό κράτος και οι μηχανισμοί του έπρεπε να διαχωρίσουν την θέση τους από τους υπηρέτες τους, προβάλλοντας την γνωστή «καρταμέλα» περί θεωρίας των άκρων. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό μας, λαός και νεοναζί αποτελούν τα δύο μέρη μιας εξίσωσης και συνεπώς έχουν τα ίδια συμφέροντα. Προσπερνώντας αυτήν την έσχατη ύβρη προς το προσωπό του λαού πρέπει να αναγνωρίσουμε και τα υπόλοιπα μέλη αυτής της ελαινής συμμαχίας. Άρωγοί στο έργο της κυβέρνησης τα ΜΜΕ, προβάλλοντας τον πρωθυπουργό να καταδικάζει την δολοφονία και τοποθετώντας μια όμορφη μάσκα σε έναν εκ των ηθικών αυτουργών αυτής της ενεργείας. Και φυσικά ο ρόλος των άλλων κατώτερων μελών της τροφικής αλυσίδας -η αστυνομία- που ερεθίζεται στο άκουσμα της λέξης καταστολή και εφαρμόζει το έργο των καταπιεστών παρουσιάζοντας αντανακλαστικά, όμοια με των σκυλιών του Παυλώφ.

Το μήνυμα που επιδιώκουμε να περάσουμε είναι ότι μια χούντα χτίζεται εδώ και καιρό και τείνει συνεχώς προς την στεγανοποίηση της όσο αδιαφορούμε.

Φωνές άρχισαν να φιμώνονται εδώ και καιρό: πρώτα οι μετανάστες, μετά πολλοί άλλοι και τώρα ο Παύλος.

Ας μην περιμένουμε να χτυπήσουν την πόρτα
Ας χτυπήσουμε εμείς τη δική τους.



*Για επικοινωνία, στείλε mail στο: strouga@epiv.net

Μπορείς να μας βρεις κάθε Τρίτη στις 20.30 στην ανοιχτή συνέλευση και κάθε Πέμπτη μετά τις 20.00 στο αυτοδιαχειριζόμενο καφενείο.